

Hallo Tav'ers

Geheel onverwachts kreeg ik het stokje doorgegeven van Margreet voor deze rubriek. Voor mij een mooie uitdaging om weer een mijn levensloop tegen het licht te houden. Wie ben ik, wat ben ik, wat doe je en waarom. Dat zijn de eerste onderwerpen waar ik dan aan denk. Maar misschien zitten jullie daar helemaal niet op te wachten. Jammer, maar ik ga dit toch als leidraad gebruiken voor mijn stukje. Ten eerste mijn naam is Willem Keesom, ja vernoemd naar opa. Zo ging dat vroeger maar die heette eigenlijk Wim, maar in het gebruik werd dat al gauw Willem of wullem op z'n westfries. Zo dat is dus wie ik ben. Phuu.. dat is al een alinea tekst zonder wat te schrijven over je zelf, alleen hoe je heet.

Wat ik ben is iets wat je aan een ander moet overlaten om te beoordelen vind ik.

Weer een alinea maar deze is wel erg kort ,dus ga ik maar verder met wat ik doe . Voor de kost kweek ik tulpen, irissen en dene kool : in de volksmond ook wel witte kool genoemd. Waarom? nou ja ...uuuh mijn vader deed ook zo iets naast het hardlopen enne dat leek me wel wat. Nou moet ik toegeven dat echt dat abstracte leren niet helemaal mijn ding was vroeger. Alhoewel de Mavo mij toch nog twee jaar kunnen boeien, trok het ondernemen mij meer en ben toen toch de agrarische kant opgegaan.

Qua sport en daar het ook nog een beetje om in dit stokje, voetbalde ik van jongs af bij de plaatselijke vereniging VZV. Als linksachter als ik dat goed herinner, omdat dit goed paste met mijn linksbenigheid.

Op mijn dertiende ben ik gaan volleyballen bij SVN in 't Veld toen dat werd opgericht met de bouw van de sportzaal bij het dorphuis.

In die tijd liep ik al wel eens op de zondag om de conditie op peil te houden voor de volleybal.

Samen met mijn vader ,koos vd Geest , de mannen uit Warmenhuizen en andere lopers uit de omgeving in Schoorl.

Na mijn dertigste ben ik gestopt met volleyballen wegens overbelasting van mijn vingers, en heb toen meer tijd besteed aan het lopen.

O ja nog vergeten ik ben getrouwd met Mileen en we hebben samen nog twee kids Fleur en Geert.

En nu de wapenfeiten zoals dat wel eens word genoemd:

halve marathons? vele en de snelste rond de 1.15 in Egmond en Schoorl.

10 EM? een stuk of wat: binnen en buiten de 1 uur grens in dam tot dam maar ook onze eigen Groetpolderloop met in de 80er jaren een keer de eerste plaats. Verders zijn de ambities niet zo hoog , heel blijven en blijven bewegen zijn mijn doelen. Het blijft voor mij een aanvulling op de dagelijkse arbeid.

Mochten er na het lezen van dit stokje nog mensen zijn die vragen hebben over mij (*ik kan het me niet voorstellen ben vrij duidelijk geweest*) kan je me altijd aanklampen!

Voor het volgende stokje zat ik te denken aan Johan Jonk uit Zijdewind. Daar ik hem telefonisch niet kon bereiken om het hem persoonlijk te vragen voor het stokje doe ik het dan maar via dit stukje of stokje zo u wilt . Waarom hij? Ik begreep dat hij uit Veulendam kwam, en wat hem beweegt om zo'n mooie plaats te verruilen voor het landelijke Zijdewind.

Of is het in dit dorp nog mooier wonen? Vastwel

Neem je de uitdaging aan?

Sportieve groeten van Willem.