

Hallo TAV ers,

Toen ik de oproep van Henk las dacht ik, ach waarom niet want ik lees het "stokje" ook iedere keer en vond het een leuk initiatief van Fok.

Dan over mij: Ik heet Tinie Blom Bruin en woon al sinds juli 1970 met Bert in de Bernhardlaan. Daar zijn dus onze 3 zonen geboren die alle drie ook met hun gezin in 't Veld wonen.

Ik ben geboren in Waarland en heb daar in '63 de ehbo opleiding gedaan want dat vond ik belangrijk omdat ik in die tijd leidster bij Jong Nederland (de rakkers) was, handbalde en op de gym was.

Meteen na dat ik geslaagd was kreeg ik het secretariaat van de vereniging, toen was ik 16 jaar. Vandaar dat ik met de jaarvergadering aangaf de jongeren aandacht te geven.

Na mijn huwelijk stond het sporten op een laag pitje want dat ging in die tijd zo, maar na de geboorte van de derde ging ik met wisselende personen een rondje lopen/rennen en steeds proberen verder te rennen.

Op een gegeven moment hield Jan Keesom ons staande en begon over de oprichting van een club en of we dan daar kwamen. Dat is dus gebeurd en inmiddels ben ik nog de enige vrouw van het eerste uur.

Degenen die op het feest van 30 jaar waren weten wat ik hierover, met dank aan alle bestuurders, op rijm naar voren bracht.

In de eerste jaren hadden we training op de dinsdag- en donderdagavond en later is daar de woensdag morgen bij gekomen. Omdat ik inmiddels al EHBO docent was en vele avonden bij verenigingen les gaf of moest examineren lukte het op de avonden niet meer en ben ik overgestapt naar de woensdag morgen wat ik tot op de dag van vandaag nog steeds heel fijn vind.

In maart van het vorig jaar, o.a met Afra van de woensdag groep, nog de trainerscursus gedaan.

We zien wel dat onze groep hier baat bij heeft en ook komen er gelukkig weer nieuwe leden bij.

Inmiddels ben ik oma van 8 kleinkinderen, passen we ook op maar de woensdagmorgen blijft mijn trimochtend.

Stond ik de eerste jaren bij de kermis lopen als EHBOer mijn kinderen aan te moedigen, nu stond ik met de kermisloop van Zijdewind, als helper van de club, mijn kleinkinderen aan te moedigen, waar blijft de tijd.

Onze vakanties zijn we ook sportief, veel wandelen, fietsen en heerlijk slapen in de tent.

We hebben net weer een nieuwe want met pijn in het hart hebben we na 29 seizoenen afscheid moeten nemen van onze zilvermeeuw (een de Waard tent), wel weer zo een maar nu iets kleiner.

Het stokje wil ik nu doorgeven aan **Tineke Schipper**, iemand die Gerard altijd steunde met zijn activiteiten voor de club.

Sportieve groetjes van Tinie

