

Dag Beste TAV-mensen.

Omdat ik al zo'n 30 jaar lid ben van Tav 80 wordt het tijd dat ik een stukje schrijf op de site.

Ik stel mij even voor ik woon in 't Veld ik ben 63 jaar oud en ben getrouwt met Agnes van den Berg uit Doorn en heb twee lieve dochters van 21 jaar Esther die zit voor studie in Portugal voor personeel management en Isabel die loopt stage op Curaçao voor de toeristen branche opleiding. Toen ik in de vierde klas van de lagere school zat (ik moest voorin zitten vanwege mijn zicht) ging ik aan het werk om aardappels te rooien (piepers duiken) en bollen te pellen dat deed ik z'on 5 á 6 weken in de grote vakantie. Ik was een doe en een spaar type en er stond toen ik 11 was 260 gulden op mijn spaar boekje; ik mocht met toestemming van mijn ouders een nieuwe fiets kopen maar wel van mijn eigen geld. Dus toen had ik nog maar 5 gulden over dat deed wel erg zeer. Het les geven was erg streng discipline en gedrag was heel belangrijk als je niet aan de regels hield dan werd er lijfelijk gestraft. Mijn vlijt en gedrag lag op een 7 en de rest op een 6. Ik ging iedere zondag naar de kerk en elke maand naar de biechtstoel in de kerk. Omdat ik samen met mijn vriendje nogal wat kattedwaad uit haalde was dat wel nodig ook; ik had bijna ieder keer wel een lijst vol om op te biechten. Het was een zeer kleine ruimte waar je op je knieën moest zitten en voor je zat de priester achter een metalen rooster en als je klaar was dan kreeg je de penitentie en de zegen. Na de biecht kreeg ik straf en moest ik heel veel bidden. Maar je was wel verlost van je zonden.

Vanaf de lagere school op mijn 13 jarige leeftijd ging ik naar de tuinbouw school in H waard omdat ik plantjes en dieren wel leuk vond maar later vooral ook bloembollen. Op mijn 17 jarige leeftijd moest ik examen doen maar vanwege mijn zicht complicaties heb ik geen examen kunnen doen en ook dus geen diploma gekregen. Niemand kwam op het idee om eventueel een her examen te doen. En ben daarna zonder diploma direct aan het werk gegaan. Eerst in Breezand gewerkt op een gemengd bloembollen bedrijf daar heb ik erg genoten van het werk en de collega's. Ik mocht toen geen autorijden dus toen op de brommer uit en thuis. Toen heb ik nog een half jaar op een plastic fabriek gewerkt maar dat was niks voor mij ook een jaar gewerkt bij koel en vries huis in HHwaard bij van Langen. Daarna kwam ik te werken bij een bedrijf in 't Veld waar proeven werden genomen met bloembollen. Daar heb ik zo'n 20 jaar gewerkt ik deed daar van alles wat mijn handen konden doen. (op mijn 27-jarige leeftijd toch mijn rijbewijs gekregen). Ik heb met heel veel plezier gehad om dit werk te mogen doen en veel geleerd. En met de collega's plezier gehad. Maar door omstandigheden ben ik veranderd van werk en ging naar Triflor in Oude Niedorp waar ik veel ervaring heb opgedaan. En veel werk plezier heb gehad. Er is nooit getoetst of ik wel een diploma had.

Op mijn 42 jarige leeftijd ben ik voor mij zelf begonnen in de bloembollen (alleen tulpen) dit was een riskante en een grote stap in mijn leven maar ik ben nog steeds blij dat ik deze stap heb genomen. Het kweken van tulpen is een moeilijk maar een prachtig beroep. Ondanks dat je hard en veel uren moet werken en vaak tegen een lager loon had ik er veel voldoening van. In dat zelfde jaar werden Esther en Isabel geboren. Dat is wel de grootste gebeurtenis in mijn leven. De schuren en kassen heb ik zoveel mogelijk zelf in elkaar gezet. Omdat ik dat een uitdaging vond en om kapitaal uit te sparen. Ik teelde 3 ha tulpen en broeide 700000 tulpen in de winter ik had daar los personeel bij, mijn vrouw hielp ook mee. Het is heel hard en lang werken maar ik ben blij dat ik die stap had genomen en kijk daar mooi op terug.

In 1996 raakte ik mijn rijbewijs kwijt vanwege mijn zicht dat was een grote teleurstelling en lastig voor mij en mijn vrouw. In 2011 moest ik mijn bedrijf jammer genoeg loslaten van wege mijn zicht dat was een grote teleurstelling. Als ik zo de film terug draai dan heb ik ondanks mijn beperking en al mijn teleurstellingen toch mijn dromen kunnen waar maken en daar ben ik dankbaar voor. Als ik terug kijk dan ben ik hierdoor sterker, vindingrijker en levenskrachtiger door geworden.

Nu heb ik een zee van vrije tijd en vul ik die op met activiteiten zoals het 1 keer per week volgen van stijldans lessen bij biersteker in HHwaard, twee keer in de week fiets ik op de tandem met een voorzitter. Af en toe help ik mensen in de tuin die dat zelf niet meer kunnen doen en ga ik 1 keer per week op bezoek bij iemand die ziek is en veel verzorging nodig heeft of die geen ander bezoek krijgt. Wij hebben een zeer grote tuin waar veel werk in zit. Ook zit ik nog in het bestuur van de KBO in 't Veld; dat is een bond voor ouderen. Ik probeer zoveel mogelijk de kranten en tijdschriften bij te houden onder mijn grote loupe of ik heb luister boeken.

Mijn ander passie is het hardlopen; bij TAV'80 ik vind het een heerlijke uitdaging om hard te lopen en om je grens te verleggen maar niet alleen dat maar ook de onderlinge contacten en de gezelligheid. Ik word opgehaald door Judith en werd ook opgehaald door Kees Klaver maar die kan helaas niet meer lopen dat vind ik jammer voor Kees en ons vanwege zijn aanwezigheid en gezelligheid. En als zij niet kunnen wordt ik soms weer thuis gebracht en of opgehaald door anderen. De onderlinge samen werking is heel gemoedelijk en het is ook goed voor je gezondheid. Ik krijg van iedereen ondersteuning met het lopen als het nodig is. Want als we in Schoorl lopen dan hoor ik vaak paaltje, stoep, wortels, tak, kuil, stronk of als het donker is dan houden ze mij even vast om mij op het rechte pad te houden!!! En daar ben ik iedereen dankbaar voor. Het moeilijkste van hard lopen is denk ik wel discipline want als je geen zin hebt dan moet je toch gaan hardlopen.

Ik heb geen foto kunnen plaatsen van mij want ik weet niet hoe of ik dat moet doen. Maar bij de volgende training kan je zien hoe ik er uit zie. Ik wens iedereen veel loop plezier bij TAV'80.

Vriendelijke groet van Theo Boekel

Dam tot Damloop



25^e editie, 19 september 2009



© fritsvaneck fotografie