

Hallo Tav `ers

Ik ben Richard Conijn, ik kom uit het Waarland waar ik op 31 augustus 1972 geboren ben. Daar ben ik opgegroeid met m`n ouders en broer.

Na de LTS ben ik gelijk de bouw ingegaan. Sinds 1998 werk ik bij bouwbedrijf TH.Weaver in Waarland als timmerman en dat doe ik met veel plezier. Ik bouw voornamelijk vrijstaande huizen en grote verbouwingen.

Sinds 1999 ben ik getrouwd met Nicolette en samen hebben we 3 kids, 2 dochters van 11 en 5 jaar en een zoon van 7 jaar. We wonen op een mooi stekkie in Waarland aan het water waar vooral onze zoon uren kan zitten vissen. Onze dochters houden zich meer bezig met meidendingen!!

We gaan al jaren met de caravan op vakantie. We zijn heel wat jaartjes in Nederland gebleven maar vanwege het weer wilde we het verderop zoeken. Vorig jaar zijn we voor het eerst naar Zuid-Frankrijk (Ardeche) geweest en dat is ons heel goed bevallen. De omgeving was prachtig en de kids hebben zich uren vermaakt in het riviertje waar ze dammetjes bouwde en visjes vingden met hengel of schepnet. Ik heb zelfs met mijn oudste dochter op de Ardeche gekanood en dat was een geweldige ervaring. Dit jaar zoeken we het ietsje verderop, we gaan naar de Gardon, vlakbij de Anduze en het Cevenne gebergte . We zitten ongeveer anderhalf uur vanaf de Middellandse zee, dus daar zullen we vast een dagje naartoe raken. We kijken er in ieder geval weer erg naar uit.

Nu even iets over de sport! Vroeger heb ik op Judo gezeten. Ik was bezig voor de zwarte band maar toen besloot ik ermee te stoppen, de zin was er een beetje af. Ik kreeg ook de leeftijd om achter de vrouwtjes aan te gaan en te feesten. Ik kwam toen ook in aanraking met de autocross. Dat heb ik heel wat jaartjes gedaan. Bij mijn ouders stonden op een gegeven moment heel wat crossauto`s op het erf(tot ergernis van mijn moeder!) Ik zal wat uren afgesleuteld hebben om vervolgens om de 2 a 3 weken in Callantsoog en St.Maarten te crossen bij de Acon.

Na de autocross kwam mijn gezin in beeld en heb ik dus al heel lang niets meer aan sport gedaan. Er gaat in een gezin veel tijd zitten. Maar nu zijn de kinderen wat groter en vond ik het wel eens tijd worden om wat voor mij zelf te gaan doen.

Nadat ik hoorde dat mijn buurman, Jos, zich had opgegeven voor de loopclinic dacht ik dat lijkt mij wel wat. Jos en ik hebben elkaar leren kennen doordat onze vrouwen met elkaar omgaan. omdat ik het toch wel prettig vond om met iemand samen te gaan, besloot ik om mij ook op te geven. En ik heb er geen moment spijt van gehad. Ik ben op de dinsdag begonnen met trainen, maar dat werd al snel ook op de donderdag. En we hebben afgelopen winter ook op de zaterdag getraind in Schoorl. Ik zit nu ruim 1 jaar bij de TAV en ik heb het erg naar mijn zin. Ik heb o.a. de 5 en 16 km gelopen in Schagen, en de 10 km in Tuitjenhorn. Verder heb ik mij opgegeven voor de 21 km loop op Texel. Een marathon lopen lijkt mij een hele uitdaging. Eerst nog maar flink trainen en dan zien we dat volgend jaar wel weer.

Nu moet ik het stokkie doorgeven en omdat Bert meer over de nieuwkomers wil weten, geef ik het stokkie door aan Jos Blankendaal.

Groetjes Richard Conijn.