

Beste lopers van de TAV,

Een aantal van jullie zal al bijna de moed hebben opgegeven dat het stokje nog zou worden opgepakt. Want ja, het heeft een hele tijd op de grond gelegen. En ik, ben degene die het daar zolang heeft laten liggen. Mijn excuses daarvoor! Maar in ieder geval ruim één jaar later heb ik de stok in mijn handen en ga ik mijn best doen om een leuk stukje te schrijven.



Ik ben Marijke van der Kolk, 38 jaar en ik woon in 't Veld. Oorspronkelijk kom ik uit Schagen. Ik heb daar op de toenmalige RSG gezeten en de HAVO afgerond. Na de HAVO besloot ik samen met mijn vriendin Mariëlle Pronk een jaar naar Australië te gaan. Voordat mijn ouders ook maar iets hebben kunnen zeggen, was de vlucht al geboekt. Wij gingen naar Australië! Dat is een unieke belevenis geweest. Ontzettend veel gezien, prachtige natuur.

Ontzettend veel gedaan, gewerkt in de tomaten, uien, als schoonmaker in het ziekenhuis en ook op een boerderij. Ontzettend veel ontmoetingen en met één gezin heb ik nog steeds elk jaar contact.

Toen ik terug kwam in Nederland heb ik eerst een jaar facilitaire dienstverlening gestudeerd in Amsterdam. Dat bleek toch niet te zijn wat ik er van had verwacht. Dus ik stopte en ging solliciteren bij de politie, een jeugdroom. Het was een teleurstelling toen ik niet werd toegelaten. En wat moest ik dan? Ik ben bij de IPABO terechtgekomen in Alkmaar.

Ondertussen kwam ik René Blom tegen uit 't Veld en het klikte. Al gauw bleek dat René zich had ingeschreven voor een bouwplan, waar eerst de kassen van van der Hoek stonden. En met 6 maanden hebben wij daar samen een huis gekocht. Veertien jaar later wonen wij daar nog steeds met veel plezier. We hebben drie dochters; Rosa (9), Sanne (8) en Esmée (6). En onze hond Borca is ook onderdeel van het gezin.



Na de IPABO, ben ik gaan werken op RKBS Don Bosco in Wieringerwerf. Ik ben begonnen in groep 7. Vervolgens een aantal jaren groep 6 en 4 en nu sta ik voor het eerst bij de kleuters. De afwisseling en uitdaging die elke groep heeft, zorgt ervoor dat ik een heel afwisselend beroep heb. Naast het werk, ben ik in 2015 gestart met de opleiding Directeur Primair Onderwijs en deze heb ik onlangs afgerond. Vandaar dat ik het stokje weer heb opgepakt ;)

Hardlopen. Tsja wat voor een hardloper ben ik..... Ik kan mij goed motiveren als ik een doel heb om te lopen. Zo heb ik van Renate een keer voor mijn verjaardag de inschrijving gekregen voor de 10 km van Egmond. Toen was ik veel te vinden bij de TAV. Dan laat ik het weer een tijdje versloffen, zodat ik mijn conditie weer lekker kan opbouwen. Onlangs heb ik de 10 km in Schoorl gelopen. Mijn doel is nu dat ik in ieder geval 1x per week ga lopen bij de TAV, zodat ik het bij houd en misschien de 10 km sneller kan gaan lopen.

Een andere sport die ik doe, is zaalvoetballen. Ik vind het een leuk spelletje om samen met elkaar een potje te voetballen en daarna gezellig even nazitten en bijkletsen.



Op vakantie gaan vind ik ook erg leuk. We zijn een paar keer in Oostenrijk en Zwitserland geweest. Genietend van de natuur en heerlijk wandelen. In de zomervakantie gaan we altijd kamperen in Nederland. Dit jaar zijn we voor het eerst de trotse eigenaren van een 'sleurhut'. Eerst leenden we deze van mijn ouders, maar zij houden het kamperen voor gezien en zo hebben wij de caravan overgenomen. Wij vinden het leuk om een rondje te fietsen, maar helaas beginnen de meiden ook steeds meer een eigen mening te krijgen en vinden zij het vaker leuker om op de camping te blijven. Tijdens de vakantie vind ik het ook heerlijk om een boek te lezen en even niets te moeten.

Bij deze heb ik het stokje erg lang bij me gehad en is het nu hoogste tijd dat ik ervan afscheid neem. Ik ga het stokje doorgeven aan.....

Ebe Elzinga, een tav'er die zich inzet voor de vereniging, altijd wel een motiverend woordje heeft tijdens de trainingen en als voorzitter nog niet het stokje heeft gehad.

Groetjes,

Marijke