

Een “volledammer” in het Zijdewind.

Ja Willem, ik neem het stokje graag over, hoewel ik wel eerlijk moet bekennen dat ik eigenlijk niet echt wist wie je was.

Ik ben geboren in Volendam op 18 mei 1961 als zoon van Antje Kwakman (de Ket) en Jan Jonk (Levend), die bijnamen zijn in Volendam gemeengoed, zoals naar ik nu overigens weet in Zijdewind ook.

De bijnaam van mijn vader ontstond doordat er in de rokerij twee Jannen werkten die ook nog eens allebei Jonk heetten, het gebeurde dus nogal eens dat wanneer de baas riep er twee jongens voor de dag kwamen, de oplossing was echter snel gevonden, de een werd De Dood en de ander Levend.....

Mijn eigen bijnaam in Volendam was Peterolie, dit omdat mijn vader een oliehandel bestierde.

Ik ben getrouwd met Susan en wij wonen aan de Havenstraat te Zijdewind aan de ringsloot.

Van beroep ben ik Horecamakelaar, ik bemiddel dus bij de aan en verkoop van horeca-exploitaties en vastgoed en dat doe ik inmiddels al weer 5 jaar, daarvoor werkte ik bij Heineken Brouwerijen als vertegenwoordiger, ik stond op het kleine Zijdewind dus al gauw bekend als “die man van Amstel”.

en



Zo ben ik ook in Zijdewind terecht gekomen, Gert Boekel van het gelijknamige café was een klant van mij tijdens een praatje vertelde ik hem dat Susan en ik het leuk zouden vinden om in een klein dorp te wonen. Bij voorkeur in een vrijstaand huis, en als het enigszins kon ook nog aan het water, Gerrit (of Riet) maakte ons attent op het huis waar wij nu wonen.

Mijn grootste hobby (naast Susan) is horeca en alles wat daar mee te maken heeft, die passie is denk ik ontstaan doordat mij oudste broer vroeger bedrijfsleider was van een hotel en daar zag je de hele wereld aan je voorbij gaan, ik vond dat altijd onwijs spannend. Daarnaast mag ik graag koken en ik hou van een goed glas wijn, alles met mate natuurlijk

Ik ben pas sinds kort begonnen met hardlopen en de reden hiervoor was in mijn ogen vrij logisch maar misschien toch ook wel apart, het was mij namelijk opgevallen dat tussen hardlopers onderling de sfeer zo bijzonder gemoedelijk was. Daar komt bij dat het mij heerlijk leek om zo af en toe eens een half uurtje te kunnen gaan hardlopen en lekker uit te waaien, ik ben dus in mei van dit jaar begonnen op de loop clinic. Dat idee over al die gezellige mensen blijkt te kloppen (wat wil je nog meer) en ik heb dan ook naar mijn zin. Af en toe loop ik wel eens te mopperen maar dat is meer om mezelf een beetje op te peppen want ik ben nog niet zo gelouterd als jullie, voordeel hiervan is wel dat ik zowat elke week een nieuw persoonlijk record kan neerzetten.

Ik ga het stokje overgeven aan een hele gezellige oud marinier maar ik zal hem voor de zekerheid aankomende dinsdag even naar zijn naam vragen. Inmiddels bekend : **Kees Klaver**